



Ik misse ons Gantoise

Ik misse de voetbal, ik misse maan moate
Ik misse de stoet van blèw-wit in de stroate
Ik misse mijn peintse op de promenade
Ik misse 't gevoel van 'wow' en jawadde

Ik misse den Buffalomars en de vlegge
Ik misse 't om maan hand op maan herte te legge
Ik misse 't om tuupe Mia te zenge
Ik misse de spanninge, 'k misse da sprengge

Ik misse 't allemoal

Ik misse ons Gantoise, Gantoise, Gantoise, Gantoise...

'k ziet hier mee de maane thuis, vast in maan huis
Woar keune 'k noartoe, ik weet het nie goe
Ik misse de voetbal, ik misse maan moate
Ik misse de stoet van blèw-wit in de stroate

Ik misse 't allemoal

Ik misse ons Gantoise, Gantoise, Gantoise, Gantoise...

|

Info & boekingen: kurt@biezebaaze.be | www.kurtburgelman.be